

Marsman (Salto mortale)

Het wordt tijd de gordijnen uiteen
te schuiven, clichés te vermijden, ze
haakje voor haakje uit de oogjes te
lichten, de gepantserde ruiten
open te smijten (clichés te vermijden), ze

uit de kozijnen te schuiven, ze beide
zorgvuldig met deze (of beter,
met andere) gordijnen aan schouders
en armen te rijgen, uit de doolhof
van je flight deck (clichés te vermijden)
de stap op de richel die onder de ruiten
zich aanbiedt te zetten, en nog een,
clichés te vermijden, met ferme slagen
de lucht te proberen, en dan zonder omzien,

beneden mij, boven mij, aan welke kant
en in welk heelal, de laatste regen
der sterren voorbij, punt.

Te blijven staan, de zon te ontwijken
(clichés te vermijden), naar binnen te gaan,
dit te schrijven. Dat het tijd wordt.
Dat het tijd wordt. Dat het tijd wordt.

© Onno Kusters

Top 10 Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 2009

Zoals een haan een ei legt, Uitgeverij Augustus 2010, blz. 60.