

De weg naar Berlijn

Het beeld is in eerste instantie bekend:
de motorkap,
de onzichtbare grill
die de asfaltvloer opvreet; de sjoelbak
die de E30 is –
opstaande randen
die hem van de werkelijkheid scheiden.

Eindeloos daarachter:
honderdduizend windturbines,
de wieken hulpbehoevend
in de lucht – er waait geen zucht,
zo lijkt wanneer
het doodsvrachterend snelverkeer
een luwte laat
waarin hij om zich heen durft kijken:

propere stadjes en steden,
daar waar de geluidswallen
zijn uitgesneden,
vlakten waar slechts gulden koren groeit
zover zijn ogen reiken,

plotselinge burchten
op even plotselinge rotsformaties,
grijze energiecentrales
die hun waas de lucht in blazen.

...

Brandenburg a/d Havel-Utrecht,
maart-augustus 2014.

© Onno Kusters. Voor het gehele gedicht, zie *Awater*, oktober 2014.

Vangst

Naar doelverdediger.nl