

We zijn weer thuis

Twee gedreven heren, beiden op de foto's op de website
met de hand aan de kin, denklijk het hunne ervan denkend,
de een dirigent, de ander, de verteller, "bekend tv-kunstenaar",
wat dat ook moge zijn (pindakaas op flatscreen uitgesmeerd?
Ernie leeglopend aan zee?), nestelen zich morgen tussen monarchie
en parlement om het circus van opnieuw gelekte cijfers
wat tegenwicht te geven. Alleen voor wie geboren werd: Goethe
ontmoet Beethoven in de Philipszaal. En intussen in het dorp
achter tralies het kleine geluk van mens tot mens,
en intussen in het dorp dat ziekenhuis heet de hoop en de dood
en de troost. *De waarheid in het midden??* Schippers
tikt ertegen en Graaf van Egmonts smartwatch stopt.

© Onno Kusters / Dit is de dag, radio 1, 16 september 2013